

Aanwezigen:

Marjohn van de Ven (ABC leermeester), Gerard van de Wassenberg en Mieke Verberne (Fietsmaatjes), Will Mossink en Linda de Reuver (Ambachtshoeve), Hans van der Bruggen (KBO-kring), Joop Casteleijns (Zelfhulp), Henny van den Bogaard (SAS), Jaap Croonen (Café Brein), Eef Aarts (luisterlijn), Annet Swart (Stichting Loods), Gerry Rechman (autismecafé), Ellen Blijlevens (Bij Katrien), Manita Rovers (Resto van Harte) en Fia de Vos (BAS / Zonnebloem).

Welkom

Waarnemend voorzitter Fia heet iedereen welkom vandaag. Graag hadden we ons nieuwe bestuurslid Hans van Grieken aan jullie voorgesteld, maar helaas is hij positief getest en dus thuis. Er zijn door positieve testen nog wat afmeldingen, maar er is een aardige groep aanwezig om met elkaar van gedachten te wisselen.

Kaat van de Waele (Vrijwilligersacademie 073) heeft nog wat infomateriaal afgegeven, dat door wie dat wil, kan worden meegenomen.

We starten met een kort rondje voorstellen: wie ben je en welke organisatie vertegenwoordig je. Daarna hebben we twee pitches.

Stichting Huiskamer Bij Katrien (door Ellen Blijlevens)

Net bekomen van de verhuizing van de Schilderstraat naar de Sint Cathrienkerk wil Ellen ons graag wat meer vertellen over “Bij Katrien”.

Gevestigd in het midden van de Bossche binnenstad willen zij graag voor mensen van alle leeftijden en achtergronden een “warme(t) huiskamer” zijn. Bij Katrien wordt niet gesproken over vrijwilligers en deelnemers, maar iedereen die binnenkomt, is een “meemaker”: iedereen geeft en neemt op basis van wat men kan bieden en nodig heeft.

Heel hoog in het vaandel staan dan ook wederkerigheid, gelijkwaardigheid en het stimuleren van krachten en talenten.

Kernbegrippen zijn:

Doe mee (je kunt aan diverse activiteiten meedoen of er zelf een beginnen. Zo zijn er bv brei- en haakclubs, die producten maken die dan ook weer via de webshop verkocht worden)

Help mee (samen dingen organiseren om anderen te helpen, zoals onlangs een zaterdag met allerlei activiteiten voor jong en oud om geld voor Oekraïne bijeen te brengen / maar ook bv elkaar helpen in de Coronatijd)

Voor elkaar (er is bv ook een inloopspreekuur van diverse instanties en er is altijd ruimte voor initiatieven van mensen uit de buurt)

Bij Katrien is een stichting die wordt gerund door vrijwilligers, Ellen is de enige betaalde kracht en is coördinator dromen en doen. Op dit moment zijn ze nog beperkt open (de 26 uur die Ellen werkt), maar ze hoopt dat dat op termijn meer gaat worden als de ruimte waarover ze straks kunnen beschikken klaar is en ze weer wat meer geland zijn op deze nieuwe stek.

Ellen is vooral trots op de tien van Katrien: kijk maar eens op hun site: bijkatrien.com waar je haar net zo enthousiast hoort vertellen als vanavond.

O ja... er is zeker nog plaats voor nieuwe vrijwilligers!



Stichting ABC leer mee (door Marjohn van de Ven)



Marjohn legt uit dat ABC leer mee onderdeel is van het Bossche Taalnetwerk dat er eigenlijk voor staat om alle inwoners van de gemeente gratis basisvaardigheden aan te leren als het gaat om taal, rekenen en tegenwoordig ook digitalisering.

Het gaat daarbij wel echt om de basisvaardigheden: zo kun je er geen inburgeringscursus doen, maar wel de basis leren om daaraan mee te kunnen doen. Ook bv de digitale hulp is vooral gebaseerd op het kunnen aanzetten van een computer, de muis kunnen bedienen, ... eigenlijk de meest basale handelingen om daarna deel te kunnen nemen aan de cursus “Klik en tik” vanuit Huis73 in samenwerking met Seniorweb.

Het gaat daarbij ook zeker niet alleen om mensen met een migratieachtergrond, hoewel die wel makkelijker binnenkomen dan de toch wel grote groep autochtone Nederlanders die niet het niveau van functioneel geletterdheid bezitten. Juist die laatste groep wil men ook heel graag helpen en over de drempel halen. Soms beginnen vrijwilligers bij mensen thuis aan de keukentafel om vertrouwen op te bouwen. Altijd worden de activiteiten individueel afgestemd: iedereen volgt zijn of haar eigen leerproces.

Er wordt in de gemeente op 6 plaatsen en op verschillende dagdelen les gegeven. Op de site is exact te zien waar en wanneer. Wat taal betreft worden alle onderdelen aangeboden: dus spreken – luisteren – lezen en schrijven volgens een zelf ontwikkelde methode. Alle vrijwilligers gebruiken ook dezelfde methode. Die methode is gebaseerd op het leren van de letternamen van het alfabet.

Tijdens de Corona-periode heeft men gedaan wat mogelijk was en is veel lesmateriaal daarvoor gedigitaliseerd, zodat deelnemers thuis toch aan de gang konden blijven. Daar heeft men ook nu nog profijt van!

Er wordt ook ondersteuning gegeven aan het COA en op dit moment ook aan de Oekraïense vluchtelingen op de Bruistensingel. In principe zijn de lessen voor 18-plussers, maar in deze gevallen probeert men ook de kinderen te betrekken.

Trots is Marjohn zo wel op het feit dat Het Bossche Taalnetwerk het enige gecertificeerde taalnetwerk in Nederland is, als op het feit dat ABC leer mee het predicaat Non-formeel onderwijs heeft gekregen.

Trots is ze ook op de “taalhelden”, deelnemers die vaak moeizaam en met een enorme achterstand aan de taallessen beginnen, maar die groeien en uiteindelijk ook weer zelfvertrouwen opbouwen en soms zelfs (weer) aan het werk komen.

Vrijwilligers werven ze grotendeels door mond tot mond reclame. In de afgelopen twee jaar was dat wel wat moeizaam, maar gelukkig begint het weer aan te trekken. Er heerst een prima sfeer op eigenlijk alle plekken waar ze les geven en ze proberen ook buiten de lessen om gezellige dingen met elkaar te doen en daarbij speelt Den Bosch zeker een hoofdrol.

Meer informatie vind je op abcleermee.nl

Infomarkt voor informele en formele zorg (Eef Aarts)

Voordat er sprake was van Corona lag er het plan om als NIO samen met KOO te komen tot een informatiemarkt, waarbij formele en informele organisaties elkaar konden ontmoeten én vooral ook leren kennen. Dat plan heeft de afgelopen twee jaar stil gelegen, maar is nu weer opgestart. Vanuit KOO is er zeker weer energie en ruimte om hiermee aan de slag te gaan. Nu is het belangrijk om te weten wat wij als NIO zouden willen en hoe we dat vorm kunnen geven. Er ontspint zich een aardige discussie, waarbij de volgende punten heel duidelijk worden:

- Er is absoluut groot draagvlak voor het contact tussen formeel en informeel;

- Er wordt wel sterk getwijfeld aan het nut van een informatiemarkt daarvoor. Het idee leeft sterk dat alleen standjes/kraampjes en daar wat flyers en gesprekken niet leidt tot daadwerkelijk leren kennen. Kortom: er moet meer en/of anders;
- Frequentie van elkaar ontmoeten en diepgang is van wezenlijk belang. Voor die diepgang kan worden gezorgd door bv een evenement of symposium te organiseren, waar rondom een bepaald thema de diverse formele en informele organisaties met elkaar aan de slag gaan en dus elkaar ook daadwerkelijk beter leren kennen;
- Een ander idee om tot meer diepgang te komen is een “speeddate” op te zetten, waarbij mensen elkaar intensief en kort bevragen;
- Een marktidee daarom heen is prima, maar zeker niet alleen een markt: er komt pas actie als je een gezicht hebt en een gevoel bij de andere organisatie;
- Een idee dat ook opborrelt tijdens deze discussie is om eerst eens een lijst te maken van alle NIO-organisaties geclusterd naar de aard van het werk dat zij doen (denk aan psychosociaal, vaardigheden aanleeren, actief bezig zijn, ...);
- Als we toch even kijken naar wie er aanwezig zouden moeten zijn, dan denken we samen aan KOO/ WMO / Praktijkondersteuners/ Farent / Buurteams / Wijkteams.

Genoeg om over na te denken en in de komende maanden uit te werken. Komt ls punt zeker terug op de volgende bijeenkomst.

Hoe vergaat het de NIO-organisaties? (Jaap Croonen)

Stichting Zelfhulp meldt dat ze de 3^e groep long Covid gaan starten.

Stichting Ambachtshoeve start met het 1^e maatcoachingstraject (8 p) gericht op psycho-sociale problematiek.

Stichting Fietsmaatjes heeft een druk seizoen: zij geven acte de presence bij de start van de Vuelta op zaterdag 20 augustus. Zij hebben momenteel de luxe voldoende vrijwilligers te hebben, maar ze kunnen nog wel wat “gasten” gebruiken: mensen die mee willen rijden. Ze kunnen wel/maar hoeven niet mee te trappen.

Resto van Harte is weer begonnen op alle drie de locaties (Boschveld / Hambaken / BBS Zuid) en hopen in mei ook te kunnen starten in de Grevelingen (AAwijk). Daarnaast zijn er ideeën om ook in Rosmalen aan de slag te gaan en daar dan samen eten te combineren met samen een activiteit ondernemen.

KBO-kring 's-Hertogenbosch legt uit dat ze bestaan uit de KBO-afdelingen in Nuland en Vinkel en de Seniorenvereniging 's-Hertogenbosch. Dat geeft direct ook het grote verschil aan: in de dorpen heeft de kbo vaak nog een vaste groep mensen, in de wijken moet meer worden ingezet op “senioren” dan op katholiek... Overal worden activiteiten georganiseerd. KBO wil graag aansluiten bij het NIO.

Autismecafé gaat in september herstarten.

Stichting Loods is heel druk (geweest): ze hebben geholpen bij de verhuizing van Bij Katrien en zijn natuurlijk druk met spullen voor Oekraïne.

Café Brein staat ook weer op het punt om te beginnen.

Linda de Reuver meldt nog even dat er binnen kort een bijeenkomst is van Zorgbelang Brabant en dat zij daar graag ook NIO “in het licht” wil zetten. Zou het geen goed idee zijn om een soort “ambassadeurs van NIO” te starten, een groepje mensen die overal waar ze komen duidelijk proberen om het NIO te promoten en meer herkenbaarheid te geven?

Bij een drankje aan de bar kletsen we nog even verder. **LET OP: Ons volgende overleg met NIO-organisaties** is op **donderdag 14 juli van 17.00 – 19.00 uur** in De Stolp.